

# Liturgie



**Liturgie voor de eredienst op zondag 19 januari 2025 om 17:00 in de Nieuwe Kerk.**

**Voorganger:** *ds. A. van Vuuren*

**Zingen: Weerklank 284 (Liederen bij liturgische momenten en bijzondere dagen)**

1 Here Jezus, om uw Woord  
zijn wij hier bijeen gekomen.  
Laat in 't hart dat naar U hoort  
uw genade binnenstromen.  
Heilig ons, dat wij U geven  
hart en ziel en heel ons leven.

3 O Gij glans der heerlijkheid,  
licht uit licht, uit God geboren,  
maak ons voor uw heil bereid,  
open hart en mond en oren,  
dat ons bidden en ons zingen  
tot de hemel door mag dringen.

**Stil gebed**

**Votum en Groet**

**Zingen: Psalm 146 (Oude Berijming)**

1 Prijs den *HEER* met blijde galmen;  
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;  
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen  
Vrolijk wijden aan Zijn lof:  
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,  
Hem verhogen in mijn lied.

4 't Is de *HEER*, Wiens alvermogen  
't Groot heelal heeft voortgebracht;  
Die genadig, uit den hogen  
Ziet, wie op Zijn bijstand wacht,  
En aan elk, die Hem verbeidt,  
Trouwe houdt in eeuwigheid.

**Geloofsbelijdenis**

**Zingen: Psalm 143 (Weerklank)**

10 *HEER*, om uws naams wil, laat mij leven!  
Wil in uw trouw mij niet begeven.  
Verdelg hem die mij lagen legt,  
weersta hen die mij wederstreven,  
want, *HEER mijn God*, ik ben uw knecht.

**Gebed om de opening van het Woord**

### **Schriftlezing: Leviticus 2 vers 13 - 16**

<sup>13</sup> Elke offergave van uw graanoffers moet u met zout bereiden. Het zout van het verbond met uw God mag u aan uw graanoffer niet laten ontbreken. Bij al uw offergaven moet u zout aanbieden.

<sup>14</sup> En wanneer u de HEERE een graanoffer van de eerste vruchten aanbiedt, moet u in het vuur geroosterde verse aren als graanoffer van uw eerste vruchten aanbieden, gebroken korrels van vers graan.

<sup>15</sup> U moet er daarna olie bij doen en er wierook op leggen. Het is een graanoffer.

<sup>16</sup> En de priester moet *een deel* van de gebroken *graankorrels* en van de olie, met al de bijbehorende wierook, *als gedenkoffer* in rook laten opgaan. Het is een vuuroffer voor de HEERE.

### **Schriftlezing: Mattheüs 5 vers 1 - 16**

### **De zaligsprekingen**

<sup>1</sup> Toen *Jesus* de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem.

<sup>2</sup> En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei:

<sup>3</sup> Zalig *zijn* de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

<sup>4</sup> Zalig *zijn* zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.

<sup>5</sup> Zalig *zijn* de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.

<sup>6</sup> Zalig *zijn* zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

<sup>7</sup> Zalig *zijn* de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.

<sup>8</sup> Zalig *zijn* de reinen van hart, want zij zullen God zien.

<sup>9</sup> Zalig *zijn* de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.

<sup>10</sup> Zalig *zijn* zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

<sup>11</sup> Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.

<sup>12</sup> Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er *vóór* u *geweest zijn*.

### **Het zout van de aarde en het licht op de kandelaar**

<sup>13</sup> U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.

<sup>14</sup> U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.

<sup>15</sup> En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis *zijn*.

<sup>16</sup> Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

### **Schriftlezing: Kolossenzen 4 vers 1 - 4**

<sup>1</sup> Heren, behandel *uw* slaven rechtvaardig en op gelijke wijze. U weet immers dat ook u een Heere hebt in de hemelen.

### **Volharding in het gebed; getuigenis naar buiten**

<sup>2</sup> Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.

<sup>3</sup> Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben,

<sup>4</sup> opdat ik dit *geheimenis* mag openbaren zoals ik *erover* moet spreken.

<sup>5</sup> Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit.

<sup>6</sup> Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.

### **Zingen: Psalm 141 (Oude Berijming)**

3 Zet, *HEER*, een wacht voor *mijne* lippen;  
Behoed de deuren van *mijn* mond,  
Opdat ik mij, tot *genen* stond,  
Iets onbedachtzaams laat' ontglippen.

7 'k Heb *hunne* rechters vrij gelaten;  
De *rots* getuigt; *elk* heeft gehoord,  
Hoe *aangenaam* *mijn* vriendlijk woord  
Was *ingericht* tot *die* mij haten.

4 Neig' *nooit* mijn hart tot *kwade* zaken,  
Om tot *godd'*loosheid mij te spoen,  
Met *mannen*, die *verkeerdheid* doen;  
Laat *mij* *hun* lekkernij niet smaken.

10 Bewaar mij voor 't geweld der strikken,  
Die tot *mijn* val *mij* zijn gelegd,  
Door *hen*, die wars van 't heilig recht,  
Het *boze* doen all' ogenblikken.

### **Prediking**

#### **Zingen: Weerklank 455 (Liederen van lof, gebed en toewijding)**

1 O grote God die liefde zijt,  
o Vader van ons leven,  
vervul ons hart, dat wij altijd  
ons aan uw liefde geven.  
Laat ons het zout der aarde zijn,  
het licht der wereld, klaar en rein.  
Laat ons uw woord bewaren,  
uw waarheid openbaren.

3 Leer ons het goddelijk beleid  
der liefde te beamen,  
opdat wij niet door onze strijd  
uw goede trouw beschamen.  
Leg ons de woorden in de mond  
die weer herstellen uw verbond.  
Spreek zelf door onze daden  
van vrede en genade.

### **Dankgebed en Voorbeden**

#### **Inzameling van de gaven**

#### **Zingen: Psalm 108 (Oude Berijming)**

1 Mijn *hart*, o *Hemelmajesteit*,  
Is tot *Uw* dienst en lof bereid;  
'k Zal zingen voor den *Opperheer*,  
'k Zal *psalmen* zingen tot *Zijn* eer.  
Gij, *zachte* harp, gij *schelle* luit,  
Waakt op, dat niets uw klanken stuit'.  
'k Zal in den *dageraad* ontwaken  
En met gezang mijn *God* genaken.

2 Ik zal, o *HEER*, Uw wonderdaan,  
Uw roem den volken doen verstaan;  
Want *Uwe* goedertierenheid  
Is tot de *heemlen* uitgebreid.  
Uw *waarheid* heeft noch *paal* noch perk,  
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk.  
Verhef U boven 's *hemels* kringen,  
En leer al d' aard' Uw *grootheid* zingen.

### **Zegen**